מניפסט התנועה למען עולם חופשי

מה שאנחנו רוצים איננו להיות נורמליים אלא להיות אמיתיים. אנחנו רוצים לא רק להילחם נגד המערכת הישנה אלא ליצור מציאות חדשה. אנחנו רוצים שחרור מלא של אהבה ומיניות מפחד. אנחנו רוצים לחזק ולהעמיק את ההחלטה המודעת לשרת את השלום – בחוץ ובפנים.

לא נוכל להתמודד עם האתגרים העומדים לפנינו רק בכוחות עצמנו. מה שאנו רוצים זה לשתף פעולה עם הכוחות הגדולים של החיים. אנו רוצים לחוות את צורת הקיום המקורית לפיה חיו אנשים ביחד: קהילה.

אנחנו רוצים שהמילים הללו יהפכו למציאות בעזרת בנייה של מודלים קונקרטיים של חיים. העולם הגיע למצב שכבר לא מספיק להצביע על מה שצריך לשנות, אלא אנו חייבים להיות השינוי בעצמנו.

כדי להיות השינוי שאנו רוצים לראות בעולם אנו מקיימים שלושה קווים מנחים בחיי היום-יום שלנו:

- אמת
- תמיכה הדדית
- השתתפות אחראית בקהילה ובעולם

אלה יתגשמו ויצליחו בטווח הארוך עם בסיס של קהילה אנושית, מתפקדת ומחוברת לאדמה. לא נוכל לממש את המטרות הנעלות הללו אם לא נלמד לייסד קהילות שתוכלנה לשרוד. אקולוגיה אנושית צריכה דפוסים חברתיים חדשים. תרבות חדשה צומחת מתוך חיבור לחוקי הנצח של האהבה והקהילה. יש ללא ספק דרכים רבות להגיע למטרה אבל יש רק מפתח אחד לפתוח את השער: גילוי מחדש של האמון.

אנו מקדישים את חיינו לעבודת שלום.

ההשכלה של פעיל שלום כוללת לימוד של תחום האהבה. זו משימה נעלה עם מטרה נעלה. לא נוכל לממש שלום בעולם כל עוד יש מלחמה באהבה.

מי ייתן ואנו, צעירים מכל הארצות והעמים, נשכיל לצאת מהדרך שנסללה עבורנו ולהיכנס לאפשרות של עידן חדש של מחשבה פלנטארית, חברות חוצת גבולות ושמחה חובקת עולמות. מי ייתן והצעירים בטורונטו, סידני, ניירובי, סאן-פרנסיסקו וקייב יתאחדו. מי ייתן ונחגוג את הקהילה העולמית בקולומביה ועם הזאפטיסטה במקסיקו, בבית-לחם ובתמרה. מי ייתן ונמשוך ונממש את המידע ואת הכוחות של קוד החיים שיובילו אותנו לעתיד ששווה לחיותו.

אנו נעשה זאת. התנועה לעולם חופשי כבר בדרך.

התנועה לעולם חופשי תמרה, פורטוגל, מאי 2009

Manifesto for the Movement for a Free Earth

What we want is not to be normal but to be true.

What we want is not only to fight against the old system but to create a new system.

What we want is the full liberation of love and sexuality from fear.

What we want is to strengthen our will in the conscious decision to serve peace – outside and inside.

We won't be able to handle the challenges which we will face with only our own power. What we want is to cooperate with the greater forces of life. What we want is to experience the original form of humans living together:

Community

We want these words to become a reality by building concrete life models. The world has come to a point where it is not enough anymore to point out the change that needs to happen... We must be that change.

To be this change we follow three guidelines in our daily life:

Truth

Mutual support

Responsible participation in the community and in the world

All of this will only succeed in the long term with a base of humanely functioning, grounded community. We cannot realise the highest goals if we are not able to found functioning communities which can survive. Ecological humanism needs new social structures. A new culture arises by reconnecting with the eternal laws of love and community.

There are definately many ways to reach this goal but there is only one key to open the gate: Rediscovering trust.

We dedicate our life to peace work.

The education of a peace worker includes education in love. This is a high task with a high goal. But there cannot be peace on earth as long as there is war in love.

May we, the youth of all countries step out of our pasts and enter into the possibility of a new era of planetary thinking, planetary friendship and planetary joy. May the young people from Toronto, Sydney, Nairobi, from San Francisco and Kiev come together. May we celebrate our new world community in Colombia and with the Zapatistas in Mexico, in Bethlehem and in Tamera. May we draw and actualise the information and forces from the code of life that will lead us to a future worth living on a wonderful planet.

We will do it, the "Movement for a Free Earth" is underway.

Movement for a Free Earth Tamera / Portugal, May 2009